

Inloopzangavond Zaterdag 27 april 2019

Schildkerk te Rijssen



Met vrijwillige medewerking van:

**Frits Berkhoff, organist
Ryan Eertink, organist
Jenny Zandvoort, kosteres**

Aanvang: 18.45 uur

Mogen wij u ook begroeten als lid of donateur?

WWW.ORANJEVERENIGINGRIJSSEN.NL

IN NAAM VAN ORANJE (EEN LIEDJE VAN KOPPELSTOK)

In naam van Oranje,
Doet open de poort!
De Watergeus ligt vaan de wal;
De vlootvoogd der Geuzen,
Hij maakt geen akkoord,
Hij vordert Den Briel of uw val.
Zo is het bevel van Lumey op mijn eer,
En burgers hier baat nu geen tegenstand meer,
De Watergeus komt om Den Briel!
De watergeus komt om Den Briel!

Hier dringt men naar buiten,
Daar schuilt men bijeen
En spreekt over Koppelstoks last:
'De stad in hun handen of anders de dood.'
't Besluit tot het eerste staat vast!
Maar nauw'lijks is hiermee de veerman geleid,
Of Simon de Rijk heeft de poort gerammeid,
En zo kwam de Geus in Den Briel!
En zo kwam de Geus in Den Briel!

MIJN NEDERLAND

Waar de blanke top der duinen
Schittert in den zonnegloed.
En de Noordzee, vriend'lijk bruisend,
Neêrlands smalle kust begroet,
Juich ik aan het vlakke strand (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland! (2x)

Waar het lachend groen der heuvels
't Kleed der stille heide-omzoomt,
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt.
Klinkt mijn lied op oude trant (2x)
'k heb u lief, mijn Nederland! (2x)

Blijf gezegend, land der Vaad'ren
Make-u eendracht sterk en groot,
Blijve 't volk der Koninginne
Hou en trouw in nood en dood!
Doe zo ieder 't woord gestand (2x)
'k Heb u lief, mijn Nederland!(2x)

VLAGGENLIED

O schitt'rende kleuren van Nederlands vlag
Wat wappert gij fier langs de vloed!
Hoe klopt ons het harte van vreugd en ontzag
Wanneer het uw banen begroet!
Ontplooï u, waai uit nu, bij nacht en bij dag!
Gij blijft ons het teken, o heilige vlag
Van trouw en van vroomheid, van vroomheid en moed
Van trouw en van vroomheid en moed

Of is niet dat blauw in zijn smetloze pracht
De trouw onzer vad'ren gewijd?
Of tuigt niet dat rood van hun manlijke kracht
En moed in zoo menige strijd?
Of wijst niet die blankheid zo rein en zo zacht
Op vroomheid, die zegen van Gode verwacht
De zegen, die enig, die enig gedijt
De zegen, die enig gedijt?

Waai uit dan, o vlag, zij een tolk onzer beê,
Om trouw en om vroomheid en moed.
De wereld ontzie u op golven en ree,
Maar - daaldet gij ooit op den vloed -
Wij heffen uw wit uit de schuimende zee
En voeren naar 't blauw van de hemel u mee,
Al kleurt zich, al kleurt zich uw rood met ons bloed
Al kleurt zich uw rood met ons bloed!

EEN KARRETJE DAT OP DE ZANDWEG REED

Een karretje op de zandweg reed
De maan scheen helder, de weg was breed
Het paardje liep met lusten
'k Wed dat het zelf zijn weg wel vindt
De voerman lei te rusten ...
Ik wens je wel thuis, me-vrind, me-vrind
Ik wens je wel thuis, me-vrind!

Een karretje reed langs berg en dal
De nacht was donker, de weg was smal
Het paard liep als met vleugels
De sneeuwjacht zweept zijn ogen blind
De voerman houdt de teugels
Ik wens je wel thuis, me-vrind, me-vrind
Ik wens je wel thuis, me-vrind!

Eén karretje keert behouden weer
Het ander heeft er geen voerman meer
Waar mag hij zijn gebleven?
'k Wed dat j' 'em op de zandweg vindt
Of moog'lijk wel daarnen
Hij komt niet meer thuis, die vrind, die vrind
Hij komt niet meer thuis die vrind!

KOPPIG

Hannes loopt op klompen
Zimpe, zampe, zompe
Door de plassen, dat het spat
Broek en kousen worden nat
Moeder roept, Hannes, laat het hoor
Hannes trapt maar dapper door
Hij laat zicht niet lompen

Hannes zit te morren
Lirre larre lorre
In de school als meester zegt:
Hannes zit wat beter recht
Kijk naar 't bord, kijk in je boek
Brommig roept hij: wel dat doe 'k
Wat geeft hij om knorren

EEN DRAAIERSJONGEN

In een blauwgeruite kiel
Draaide hij aan 't grote wiel
De ganse dag.
Maar Michieltjes jongenshart
Leed ondragelijke smart
A-ach! a-ach! a-ach! a-ach!

Als matroosje vlug en net
Heeft hij voet aan boord gezet
Dat hoorde zo.
Naar Oostinje, naar de West
Jongens, dat gaat opperbest!
Hojo, hojo, hojo, hojo!

Daar staat Hollands admiraal
Nu een man van vuur en staal
De schrik der zee.
't Is een Ruiter naar den aard
Glorierijk zit hij te paard!
Hoezee, hoezee, hoeze, hoezee

WIJ LEVEN VRIJ

Wij leven vrij, wij leven blij
Op Neêrlands dierb're grond;
Ontworsteld aan de slavernij,
Zijn wij door eendracht groot en vrij,
Hier duldt de grond geen dwing'landij,
Waar vrijheid eeuwen stond!
Waar vrijheid eeuwen stond!

Zo leven we- altijd vrij en blij
Op Neêrlands dierb're grond;
Door trouw aan eigen wetten vrij,
Praalt Neêrland in der volken rij,
En 't vaderland blijf groot en vrij,
Tot 's werelds avondstond!
Tot 's werelds avondstond!

'T IS PLICHT, DAT IED'RE JONGEN

't Is plicht, dat ied're jongen
Aan d' onafhankelijkheid,
Van zijn geliefde Vaderland,
Zijn beste krachten wijdt.
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee ! 2x
Voor Koningin en Vaderland waakt ied're jongen mee 2x

"Slechs eendracht maakt ons machtig"
Zij immer het parool;
Een driekleur met oranjestrik,
Van Vrijheid het symbool.
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee ! 2x
Voor 't Vorstenhuis en Nederland waakt ied're jongen mee. 2x

Voor Nederland hoezee!
Voor 't Vorstenhuis en Nederland
Waakt ied're jongen meê.
Voor 't Vorstenhuis en Nederland
Waakt ied're jongen meê.

DE ZILVERVLOOT

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord
De Zilveren Vloot van Spanje?
Die had er veel Spaanse matten aan boord
En appeltjes van Oranje!
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord:
"Wel, jongetjes van Oranje
Kom, klim 'reis aan dit en dat Spaansche boord
En rol me de matten van Spanje!"
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

Klommen niet de jongens als ratten in 't want
En vochten ze niet als leeuwen?
Ze maakten de Spanjers duchtig te schand'
Tot in Spanje klonk hun scheeuwen
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

EEN LIEDJE VAN NEDERLAND

Alle man van Neêrlandsch stam
Voelen zich der vaad'ren zonen,
Willen vrij op 't plekje wonen
Dat hun tot een erfdeel kwam.
Eigen meester, niemands knecht,
Recht en slecht!
Stalen vuist en rappe hand,
Zoo is 't volk van Nederland!

Toen, gezengd door oorlogsvlam,
't Vaderland was ingevaren
Vochten wij wel tachtig jaren
Tot er heerlijke-uitkomst kwam.
Offerden met man en moed
Goed en bloed!
Tot het klonk langs beemd en strand:
"Vrij is 't volk van Nederland!"

Zoo zal 't zijn door d'eeuwen heen
Vrije Friezen, ronde Zeeuwen,
Gelre's helden, Hollands leeuwen
Een voor allen, allen één!
Aan Wilhelmus van Nassauw
Hou en trouw!
Blijft ons aller hart verpand
Aan ons dierbaar Nederland!

VADERLANDS LIED

O Heer, die daar des hemels tente spreidt,
en wat op aard is, hebt alleen bereid,
het schuimig, woedig meer kunt maken stille,
en alles doet naar uwen lieven wille,
wij slaan het oog
tot U omhoog,

die ons in angst en nood,
verlossen kondt,
tot aller stond,
ja zelfs ook van den dood.

Als gij, o vrome, dikwijls hebt gesmaakt,
vermaakt u nu vrij, dat u 't harte raakt!
Looft God den Heer met zingen en met spelen,
en roept vrij uit tesaam met luider kelen:

"Hadd' ons de Heer,
- Hem zij al d' eer -
alzo niet bijgestaan,
wij waren lang
- ons was zo bang -
al in den druk vergaan!"

GELUKKIG IS HET LAND

Gelukkig is het land,
dat God de Heer beschermt,
als daar met moord en brand,
de vijand rondom zwermt
en dat, men meent, hij zal,
't schier overwinnen al,
dat dan, dat dan, dat dan,
hij zelf komt tot den val.

Gedankt moet zijn de Heer,
de God, die eeuwig leeft.
dat Hij ons t' zijner eer,
deez' overwinning geeft.
Wat wonder heeft de kracht,
des Heren al gewrocht,
o Heer, o Heer, o Heer,
hoe groot is Uwe macht

MERCK TOCH HOE STERCK

Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld
Die t'allen tijd soo ons vrijheit heeft bestreden
Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld
Om onse goet en ons bloet en onse steden
Hooft de Spaensche trommels slaen
Hooft Maraens trompetten
Siet hoe komt hij trecken aen
Bergen te besetten
Berg op Zoom, hout u vroom
Stut de Spaensche scharen
Laet 's Lands boom end' syn stroom
Trouwlyck toch bewaren

't Moedige, bloedige, woedige zwaerd
Blonck en het klonck, dat de voncken daaruit vlogen
Beving en leving, opgeving der aerd
Wonder gedonder nu onder was, nu boven
Door al 't mynen en 't geschut
Dat men daeglycs hoorde
Menig Spanjaerd in syn hut
In syn bloet versmoorde
Berg op Zoom hout zich vroom
't Stut de Spaensche scharen
't Heeft 's Lands boom end' syn stroom
Trouwlyck doen bewaren

Die van Oranjen kwam Spanjen aan boord
Om uit het veld als een held 't geweld te weren
Maar also dra Spinola 't heeft gehoord
Trekt hij fluks heen op de been
Met al zijn heren
Cordua kruijd spoedig voort
Zag daar niet te winnen
Don Velazco liep gestoord:

't Vlas was niet te spinnen
Berg op Zoom hout zich vroom
't Stut de Spaensche scharen
't Heeft 's Lands boom end' syn stroom
Trouwlyck doen bewaren

TWENTS VOLKSLIED

Er ligt tussen Dinkel en Regge een land
Ons schone en nijvere Twente
Het land van de arbeid het land der natuur
Het steeds onvolprezene Twente
Daar golft op de essen het goudgele graan
Doet 't snelvlietend beekje het molenrad gaan
Daar ligt er de heide in 't paarsrode kleed
Dat is ons zo dierbare Twente (2x)

Waar Twickel zijn torens uit't eikenloof heft
De Lutte zijn heuvels doet blinken
De paasvuren branden alom in't rond
En 't landvolk de kersthorn laat klinken
Daar stroomt onze Dinkel zo heerlijk door 't land
Door bossen en velden, langs't Losserse zand
Daar rust er ons oog van der heuvelentop
Op 't heerlijke landschap ons Twente (2x)

En voert ons het lot ook uit Twente soms weg
Wij blijven het immer gedenken
Geen andere landstreek hoe schoon ze ook zij
Kan 't zelfde als Twente ons schenken
Wij drukken elkaar in de vreemde de hand
Gedenkend ons klein, maar zo dierbare land
En moge ons hart in de vreemde ook staan
Ons hart blijft toch altijd in Twente (2x)

WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Beste bezoeker,

Fijn dat u aanwezig was op onze inloopzangavond. Wij hopen dat u heeft genoten van dit zanguurtje met Vaderlandse liederen.

Ook wij zijn afhankelijk van uw steun. Een vrijwillige bijdrage mag u deponeren in de zendingsbussen bij de uitgang. U kunt natuurlijk ook lid of donateur worden van de Oranjevereniging Rijssen

**Wij wensen u namens iedereen wel thuis.
Oranjevereniging Rijssen**